

# Het Koningshuis

## Nieuwsbrief – voorjaar 2023

### Zaaien om te oogsten

*“Wie met tranen zaait, zal met gejuich oogsten”. (Psalm 126:5)*

Beste betrokkenen,

Op onze koelkast hangt bovenstaande tekst. Die zet mij altijd stil. Hoeveel zaai ik? Hoeveel raakt het mij als ik ‘zaai’? Durf ik te zien als Jezus? Durf ik de ander zó toe te laten in mijn hart, dat het mij pijn doet als die ander een zonde begaat of bewust het verkeerde pad kiest?

Ik moet denken aan een verhaal van iemand, die nauw bij onze bediening betrokken is. Hij was - naar ik meen - in Colombia op zendingsreis. Tijdens zijn reis kreeg de chauffeur een berichtje over een gemeentelid, die een zonde had begaan. De chauffeur viel op de grond en begon te huilen. Zó erg raakte het hem dat zijn broeder, de verkeerde weg had gekozen.

Durven wij voor de mensen om ons heen te strijden met heel ons hart? Daarom zeg ik tegen u en mezelf: zet je hart open! Doe alles wat God van je vraagt. Dus ook als het pijn doet of als mensen je verdriet doen. Want ik geloof in deze woorden: *“Wie met tranen zaait, zal met gejuich oogsten”*.

**Willie**



### Bijbelstudie op woensdag

Elke woensdag komen we van 15.00 - 16.00 uur samen als een klein groepje mensen met een verschillende achtergrond om te zoeken naar de diepe waarheden van Gods Woord. We hebben ervoor gekozen om een informele sfeer te creëren waarbij spontaniteit en de Heilige Geest alle ruimte krijgen. We mogen ervan getuigen dat Hij ons niet heeft teleurgesteld. Tijdens onze gesprekken kwamen onderwerpen naar voren, die door de Heilige Geest waren ingegeven. En de inzichten en openbaringen, die we ontvingen, waren opmerkelijk ‘to the point’.

Het is ons verlangen om door deze Bijbelstudie te groeien in praktische kennis en wijsheid, en om de kracht van Gods Woord te gebruiken in ons persoonlijk leven. We geloven dat God ons wil zegenen en wil voorzien van alles wat we nodig hebben om te wandelen in de bestemming die Hij aan ons leven heeft gegeven, een fundament voor geluk en vrede. We beseffen ook dat deze kennis en wijsheid ons in staat stellen om de waarheid van Gods Woord met anderen te delen en hen zo te helpen groeien in hun eigen geloof. Deze specifieke

functie van de Bijbelstudie communiceren wij nadrukkelijk met de deelnemers.

Wat wij als zegenrijk ervaren, is dat we geen vast programma volgen. In plaats daarvan laten we ons leiden door Gods wil en zoeken we naar de waarheid, die Hij ons wil openbaren, en die aansluit op de realiteit van ons dagelijks leven. Zo is het voorgekomen dat de Heer ons vlak voor de Bijbelstudie heeft geleid naar een ander onderwerp door een ‘terloopse’ opmerking van een van de deelnemers. Achteraf kwamen we tot de conclusie dat het echt ‘zo had moeten zijn’, aangezien het duidelijk was dat Gods zalving op deze bijeenkomst rustte.

We willen ervoor zorgen dat iedereen zich vrij en comfortabel voelt om te delen en hierbij elkaars verschillen en interpretatie van de Schrift respecteren. Met als overtuiging dat de Waarheid Zichzelf verdedigt. We zijn ons er ook van bewust dat sommige mensen moeite hebben om zich te concentreren en dat het daarom belangrijk is om de bijeenkomsten kort en praktisch te houden.

We willen u vragen om met ons mee te bidden, zodat God ons zal leiden en zal helpen om ons te blijven richten

op Zijn waarheid en wijsheid. We geloven dat God ons zal blijven zegenen en dat we steeds dichterbij Hem

zullen komen door deze Bijbelstudie.  
**Sjaukat en David**

### High tea



Op een vrijdagmiddag hebben we met de buurt van een high tea genoten. Deze werd aangeboden door Loods7, een initiatief van gemeente De Wijngaard te Oost-Souburg. Heerlijk om te zien hoe onze buurtjes lekker werden verwend. Grappig hoe zo een middag dan loopt. We begonnen met ongeveer tien mensen en naar mate de middag verstreek, kwamen er steeds meer bij. En we

eindigden ook weer met ongeveer tien mensen. Maar toen was het een andere groep dan waarmee we begonnen waren. De spanningsboog is voor velen erg kort. Maar iedereen heeft heerlijk gegeten en genoten van het gezelschap. We zaten gezellig in een kring. En we zijn gezegend met de woorden: Jezus houdt van jou, Hij ziet je en Hij kent je. Je bent speciaal en bijzonder! Na afloop kreeg iedereen een roos mee naar huis en deze mooie boodschap op papier. De mensen hebben genoten en waren enorm dankbaar! Bedankt Loods7.

Het bracht ons op het idee om dit vaker te doen. Het lijkt ons leuk als mensen uit onze nabije omgeving of kerken deze high tea verzorgen, zodat we onze buurtjes vaker in het zonnetje kunnen zetten. Mocht dit idee u of jou raken en lijkt het leuk om dit op te pakken, laat het ons (David of Willie) dan weten! Dan kunnen we in overleg een datum prikken.



### Peutermorgen

Op vrijdagmorgen is er een peuterochtend. Gezellig om met moeders en hun kinderen samen te komen. Er ontstaan mooie en goede gesprekken. Wat ik vooral bijzonder vind, is dat het contact met een moeder uit de wijk enorm verdiept. Ze komt ook af en toe bij mij een bakje koffie halen, als er geen activiteiten zijn. Tegelijk wordt de stap voor haar zo kleiner om ook deel te nemen aan de creamiddag of de familiedag op zondag. Ze noemt deze vaak. Ze wacht op het goede moment, zegt ze altijd. Mooi om te zien ook, dat kinderen vaak de sleutel zijn tot het hart van ouders. Haar zoontje en onze Vinz zijn vriendjes zoals ze dat zelf zeggen. Zo leuk om te zien!

Het doel van deze ochtenden is om als medewerkers open te staan voor de Heilige Geest en woorden van leven te spreken tot de mensen die komen. Dit is best een uitdaging! Elke medewerker heeft ook kinderen en vaak is het multitasking. Mijn gebed is dat we in de drukte van

ons leven, één zijn met God. Dat we, hoe dan ook, altijd de woorden van God zullen spreken en Zijn liefde zullen uitdelen. Bidden jullie mee voor ons maar ook voor jezelf? We zijn zo afhankelijk van de Heilige Geest en hebben Hem nodig om het juiste te doen op de juiste tijd!



## Discipelschap

Dit onderwerp bespreken we regelmatig. Wat is discipelschap en hoe geven we het vorm? Ook hier is de blijvende vraag, wat mag het je kosten? Dit in de positieve zin van het woord. Want kóst het je werkelijk iets, als je de wil van God doet of is het alleen maar winst? En wat is de wil van God? Wie mag je tot discipel maken en hoe werkt dat dan?

Een interessant onderwerp waarover heel veel te zeggen valt. Zelf ben ik maar een eenvoudig mens en zie ik ook veel kleine dingen, waarin je mensen door kunt geven hoe Jezus is.

Ik moet aan de volgende situatie denken. Ik liep met een buurtbewoner over het zebrapad en er zoefde een auto precies voor onze neus langs. Deze had moeten stoppen maar de bestuurder had ons - denk ik - niet gezien. De buurtbewoonster in kwestie riep op boze toon: "vind je dat normaal!?". En wat minder fijne woorden die ik hier niet op zal schrijven. Mijn reactie was: "de liefde is geduldig, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij

denkt geen kwaad". Niet omdat ik zo heilig ben, hoor. Helemaal niet. Maar gewoon omdat ik deze woorden eerder die week had overdacht. Wat een diepe lessen staan er in de Bijbel en wat kunnen we veel van Jezus weerspiegelen in een maatschappij, waarin het gaat om: ikke, ikke, ikke.

Wij geloven, dat ware discipelschap is: mensen meenemen in alle facetten van het leven. Hoe gaan wij om met ruzie, rouw, boosheid, oneerlijkheid, liefde en al de andere dingen die het leven te bieden heeft? En zijn we bereid om de ander in alle openheid en eerlijkheid mee te nemen in deze processen? Jezus nam zijn discipelen mee in Zijn momenten van hoogte en van diepte.

Op dit moment van schrijven is het bijna Goede Vrijdag en denken wij aan het lijden en sterven van Jezus. Wat een kwetsbaar moment! Daarna de opstanding: wat een feest! Van al deze gebeurtenissen waren de discipelen Zijn oor- en ooggetuigen: het gebeurde allemaal vlak voor hun neus.

Wat een voorbeeld!



Door God bedacht, aan ons gegeven

# Lucas Abele

15 februari 2023 | 21.31 uur | 52 cm | 3525 gr

Broertje van Kaleb en Vinz  
Zoon van David & Willie van den Ende  
Kasteelstraat 113 | 4381SK Vlissingen  
0612601231



[lijstje.nl/lavde](mailto:lijstje.nl/lavde)

### Punten om God voor te danken

- Twee vrouwen die ons regelmatig bezoeken hebben hun hart aan Jezus gegeven!
- De geboorte van onze (David en Willie) Lucas.
- Het project glas-in-lood is weer een stuk verder gevorderd. Het is nu in de handen van degene die het glas in het lood komt zetten.
- Er waren heel veel helpende handen in de tijd dat ik (Willie) met zwangerschapsverlof was.



### Punten om voor te bidden

- Bid voor de twee vrouwen hierboven genoemd dat hun honger naar God versterkt wordt en dat ze op de juiste manier worden geholpen in dit proces. Bid voor ons om wijsheid en inzicht om hen te leren leven als Jezus.
- Bid voor onze mensen die het moeilijk vinden om hun hart aan Jezus te geven en voor hen die er bewust voor kiezen dit niet te doen. Opdat de Geest hen zal overtuigen van de waarheid en ze kunnen leven in vrijheid!
- Bid voor degene die het glas-in-lood gaat maken, dat haar werk zal lukken!
- We zijn op zoek naar betrouwbare mensen, die zich volledig willen inzetten voor het Koningshuis. De groep gasten wordt groter en wij geloven in een persoonlijke band met ieder die komt. Dit is echter alleen mogelijk met voldoende vrijwilligers. Dus vandaar dit gebedspunt.



### Giften

Als u stichting Het Koningshuis wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar onderstaande bankrekening. Vanwege de ANBI-status van de stichting kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte.

**Uitgave van:**  
Stichting Het Koningshuis  
Adres: Kasteelstraat 111  
4381 KH Vlissingen

**Contact:**  
[info@hetkoningshuisvlissingen.nl](mailto:info@hetkoningshuisvlissingen.nl)

**Bank:**  
NL23TRIO0390138959  
KvK: 65782097  
RSIN: 856257394

