

Het Koningshuis

Nieuwsbrief – najaar 2023

Het nieuwe seizoen is weer begonnen

“Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd”. (Psalm 133)



Afgelopen tijd hebben wij als team gebeden en nagedacht over het nieuwe seizoen. Wat vaak terugkwam was deze psalm samen met psalm 68 waar God de eenzamen een thuis biedt. Wij merken door de jaren heen, dat wij een thuis mogen zijn voor armen, eenzamen, weduwen en wezen.

En als we dan aan het komende jaar denken, zien wij uit naar wat God gaat doen. Want wat wij doen als stichting, doen we niet uit onszelf, maar vanuit Hem. Dit jaar willen we daarom focussen om voor een ieder er meer als een familie te zijn. In deze nieuwsbrief ziet u dat we meer toegroeien naar een gemeenschap. Dus niet direct het bij elkaar wonen maar het met elkaar leven.

Veel leesplezier!

Vakantie in de Ardennen

Met een aantal mensen van Het Koningshuis zijn wij in de zomer een weekje op vakantie geweest in de Ardennen.



Stagiairs

We zijn dankbaar om te melden dat we vanaf september een erkend werk- en leerbedrijf zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om stagiairs aan te nemen. Er lopen nu twee mensen bij ons stage. Hier zijn we erg dankbaar

voor! We zien er naar uit om met hen dit proces aan te gaan. Het mooie is dat we al een tijdje met hen optrekken, waardoor ze de kern van onze bediening snappen. Er is nu een open relatie, waarin we van elkaar kunnen leren en samen kunnen groeien.

Het is fijn om te zien wat de stagiairs allemaal oppakken en hoeveel praktisch werk wij nu kunnen doen. In plaats van twee paar handen hebben we er nu vier. Een zegen!

Maaltijden

De komende tijd willen we ons dus meer gaan verbinden met de mensen om ons heen. Dit willen we doen door onszelf maar ook het gebouw meer beschikbaar te stellen. Als gezin leven we zo veel mogelijk beneden in de kerk. Tenzij er activiteiten zijn in de zaal waar we niet bij aanwezig hoeven zijn. Het fijne is dat we zo vaker de deuren kunnen openzetten en mensen naar binnen kunnen lopen. Men weet: als de deur dicht is, zijn we niet

aanwezig.

Van maandag tot woensdag bieden we aan een beperkte groep een maaltijd aan. We zien dat deze maaltijden de mensen goed doen. Het is voor ons een manier om meer in contact te komen en intensiever met elkaar mee te leven. Samen gemeente zijn, niet alleen op zondag maar elke dag van de week. Dat is waar we naar verlangen en waar we ons naar uitstrekken.

Het voelt zo heel natuurlijk: samen koken, samen praten, samen eten, samen dingen delen.

Bidden jullie mee voor meer gesprekken van hart tot hart? Zodat er genezing komt in harten met nog zoveel pijn en verdriet!

Zondag

De zondag is voor mij (Willie) een speciale dag. Deze dag delen we heel expliciet de woorden van God. We nemen de tijd om samen te zijn in aanwezigheid van God. Luisteren naar muziek, zingen, bidden, Bijbellezen met soms een praktische verwerking, of gewoon samen napraten. Wat een mooie gesprekken hebben we dan. Het is zo fijn dat deze momenten geïnspireerd zijn door God. Wij kunnen wel een leuk opzetje in elkaar zetten, maar we ervaren dat God het elke zondag weer anders leidt.



Laatst was er een Oekraïense vrouw. Ze zag de deuren openstaan en kwam binnen. Dan is het niet praten, maar

communiceren m.b.v. Google Translate. Een interessante ervaring, maar ook een hele uitdaging. Bijzonder om van haar te horen dat ze ervaart dat we hier met elkaar familie zijn.

Of een man die toevallig langs onze open deur kwam en zo binnenstapte uit nieuwsgierigheid. Bijzonder hoe God mensen brengt op het juiste moment voor de juiste boodschap die ze moeten horen.



Willen jullie meebidden dat we gefocust blijven op God en ZIJN agenda uitvoeren en niet die van ons zelf?

Activiteiten

Doordat we nu twee stagiairs hebben, kunnen we meer dingen ondernemen. Zoals bowlen, een filmavondje, iets creatiefs, even naar de kringloop etc. Deze voor ons zo gewone dingen worden als speciaal ervaren door onze buurtjes. Ze moeten immers zoveel alleen doen in het leven. We krijgen regelmatig te horen: jullie zijn voor mij

als een familie. De uitdaging voor ons als team is om ook hierin gefocust te zijn op wat de Heilige Geest wil. Het is zo makkelijk om een leuke agenda te hebben met allerlei leuke activiteiten maar daar gaat het niet om. We willen de liefde van Jezus delen op alle mogelijke manieren. Tijdens deze activiteiten bidden we altijd voor goede gesprekken en proberen we opmerkzaam te zijn wat de

Heilige Geest zegt.

We zijn aan het leren om er meer te zijn in plaats van meer te dóen en te organiseren. Als mensen 's middags bij ons binnenlopen, vinden ze het heerlijk om gewoon een bakje koffie te drinken en gewoon rustig te zitten. Dit gaat eigenlijk tegen onze natuur in. We hebben vaak het gevoel van alles te moeten dóen. Vaak ga ik (Willie) met de kinderen aan tafel zitten om wat te bouwen, te knutselen of iets dergelijks. Dit geeft een huiselijk gevoel en schept een ontspannen sfeer.

Mensen uitdagen om zich echt thuis te voelen betekent ook: help maar mee met koken, opruimen, even stof-

zuigen. We zijn samen familie dus ook samen verantwoordelijk voor wat er gedaan moet worden. Deze ontwikkelingen zijn interessant en houden ons alert.



Uitdagingen

We hebben ook zo onze uitdagingen. We krijgen zo nu en dan de vraag of mensen die niet meer thuis kunnen slapen bij ons mogen overnachten. Nee zeggen is dan nodig, óók voor hen zelf. Ook krijgen we te maken met conflicten onderling. Hoe staan wij hierin en hoe gaan we hiermee om?

Hoe betrek je iedereen bij de dagelijkse bezigheden? Wat doe je als er grensoverschrijdend gedrag is, op wat voor manier dan ook?

In de afgelopen tijd zijn twee bezoekers overleden. Dit zijn verdrietige dingen. Maar toch is er ook hoop, omdat wij mogen weten dat deze bezoekers nu bij God zijn.

Hoe meer je samenleeft des te meer weet je van elkaar. En wat hebben onze bezoekers veel meegemaakt. Al deze verhalen mogen we bij onze God brengen en weer loslaten, Die een Vader is voor wezen en weduwen. Jezus zegt: *“zalig zij die treuren want zij zullen vertroost worden”* (Mattheüs 5:4).

Overeenkomstig een profetie, die lang geleden over onze stichting is uitgesproken, mogen wij een vuurtoren zijn in een donkere plaats. Het licht dat we uitstralen, is de liefde van Jezus. Wij zelf worden als team gesnoeid (Johannes 15: 2). God leert ons persoonlijk allerlei dingen die we zonder deze uitdagingen niet zo makkelijk en snel zouden leren. En God gaat door met Zijn werk.

Het Koningshuis nu meer geprofileerd

Het Koningshuis heeft zich vanaf het begin heel bescheiden opgesteld. Er werd allereerst gewerkt aan het opbouwen van een goede relatie met buurtbewoners. Dat was toen echt nodig omdat men aanvankelijk zeer negatief stond t.o.v. de plannen van Het Koningshuis. Gelukkig is dat allemaal verleden tijd. De bewoners zijn nu juist positief over wat wij doen en hoe wij er voor de stad zijn. Daarom voelen wij ons nu vrij om ons meer te profileren. Zo staat de naam van onze stichting nu op vlaggen die aan de gevel van ons pand hangen als we open zijn. Tevens is de tekst van Johannes 3:16, de kern van de blijde boodschap, nu te lezen op het raam bij de ingang (zie foto op bladzijde 2). Dat lijkt ons een mooie “binnenkomer” en daarnaast is het ook heel praktisch zodat mensen niet meer door de ruit proberen te lopen. Bovendien geven de gouden standaards met rode

koorden extra cachet aan het koninklijke karakter van onze boodschap.



Dankbaar

We zijn dankbaar voor de afgelopen tijd waarin heel veel giften binnen zijn gekomen. Er is voor ons een actie gehouden door een groep motorrijders. De opbrengst was voor de maaltijden. Dank voor het mooie bedrag!

Verder is er al heel wat geld binnengekomen voor de reparatie van de voorgevel van het huis. Nadat een paar jaar geleden scheuren in de gevel van de kerk zijn gedicht, is nu de gevel van het huis aan de beurt. Er lopen diverse scheuren door voegen die dichtgesmeerd moeten worden maar ook dwars door bakstenen die vervangen moeten worden. We hebben nu ongeveer de

helft van het bedrag binnen dat we nodig hebben. Bedankt voor de bijdrage!

We zien dat God ons zegent op allerlei gebied en dat maakt ons dankbaar. Wat een zegen om te zien Omdat wij van diverse kanten horen dat mensen geld willen doneren, hebben we voor het gemak nu ook QR-codes aangemaakt. Er staan nu twee doneeracties op internet, namelijk voor de reparatie van de gevel en voor de maaltijden. Als u de betreffende QR-code hieronder scant, komt u vanzelf op de juiste site.

Voor een algemene gift aan onze stichting staat de QR-code van de Givt-app onderaan deze bladzijde.

Punten om God voor te danken

- Dat motorrijders voor ons €1600 hebben opgehaald.
- Voor alle donaties, waaruit blijkt dat God steeds is Wie Hij belooft te zijn.
- Dat mensen Het Koningshuis meer als hun thuis ervaren
- Dat het evangelie klinkt in een duistere wereld

Punten om voor te bidden

- Dat de mensen hun identiteit vinden in Jezus
- Dat er genoeg geld voor de voorgevel wordt opgehaald, zodat we deze kunnen laten behandelen
- Dat het evangelie zijn doorgang mag vinden naar een ieder
- Voor open harten



Gift Maaltijd



Gift Gevel



Giften

Als u stichting Het Koningshuis wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar onderstaande bankrekening of gebruikmaken van de Givt-app. Vanwege de ANBI-status van de stichting kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte.

Uitgave van:
Stichting Het Koningshuis
Adres: Kasteelstraat 111
4381 KH Vlissingen

Contact:
info@hetkoningshuisvlissingen.nl



Bank:
NL23TRIO0390138959
KvK: 65782097
RSIN: 856257394

